

# Thuis in de Pijp

voortreffelijk kringloopcentrum draait. Niet alleen oude marken, peseta's, schillingen. Maar ook Nederlandse Gulden biljetten – tot eind 2031 – en vakantieoverschotjes zijn meer dan welkom. Alsook één en twee eurocentjes, “oud geld” voor verzamelaars. Tot plezier van kind en dier.

**Bezoekadres: Lizzy Ansinghstraat 82**  
**Ma t/m Vrij: 11.00 tot 17.00**  
**Za en Zo : 13.00 tot 17.00**

Het zijn moeilijke tijden. Ook voor onze kinderboerderij. Om het bestaan van dit mooie stukje groen midden in de stad te kunnen waarborgen, is het o.a van belang dat ons ledenaantal groot is. Alleen zo staan we sterk. Draagt u onze kinderboerderij een warm hart toe?

**Kinderboerderij De Pijp**  
**Donatie's op rekening 4626999**  
**T.n.v. vereniging kinderboerderij de pijp**  
**www.kinderboerderijdepijp.nl**  
**Tel: 020 – 6648303**  
**www.muntenactie.nl**



**PACOMER TRAITEUR**

Tapas  
Broodjes  
Catering  
Spaanse  
Producten

**Francisco Rodriguez**

Gerard Doustraat 66  
1072 VV Amsterdam  
+31 (0) 20 4 711 323

info@pacomertraiteur.nl  
www.pacomertraiteur.nl



## Zondag 16 september was alweer de 14e editie van het Nazomerfestival op de Albert Cuyp.

Een geweldig evenement dat ieder jaar met de vrijwillige inzet van buurtgenoten tot stand komt. Het moment van het jaar waarop buurtbewoners laten zien wat ze te bieden hebben. Met kunst, theater, eten, ambachten en muziek uit de buurt. De plek om je burens te ontmoeten en je thuis te voelen. Ieder op zijn eigen manier, maar toch samen. 'Thuis in De Pijp' dat moet kunnen voor iedereen die zich met de buurt verbonden voelt en dat samen wil vieren. Traditioneel werd er gestart met de buurtbrunch. Vrijwilligers hadden samen zelf jam en chutney gemaakt en ondernemers uit de buurt hebben ingrediënten voor de brunch aangeleverd. Een smakelijke start van het festival.

## 5 de editie van het jaarlijkse culinair buurtfeest in de pijp



**CAFÉ RESTAURANT**  
**DE DUVEL**

Café Restaurant  
1e v.d. Helststraat 59-61  
**Tel. 675 75 17**

Maar het was nog maar het begin want twee straten verderop vond het Gerard Dou culinair plaats met een proeverij waar lokale cateraars en restaurants lekkere hapjes aanboden.

Natuurlijk wel tegen betaling. Op het straatfeest betaal je met de bonnetjes – ons feest valuta.

Pacomer Traiteur maakte weer een megapan Paella. Bij Saray Restaurant reuzeninkt-vis en sardientjes van de grill en keuze uit vegetarische meze gerechten. Toko Ramee voor de echte Indonesische gerechten. Kook studio Amsterdam vergeten groenten uit Nederland en Frans rundvlees. Spang Makandra traditionele Javaanse-Surinaamse gerechten.

Today's de echte Italiaanse ervaring. Bagels & Beans lekker zoet en verse koffie of thee.

**Kortom een culinair Buurtfeest om op terug te kijken. Volgend jaar weer. Noteer het alvast maar in u agenda.**



**Eetcafe**  
**Amir**

**1e van der Helststraat 80**  
**Tel: 020-6750934**