

Keti Koti

Bij toeval Frank Mansro ontmoet. Hij hield mij staande op woensdag 13 juni: "Hoi Jan, ik heb vanavond een herdenking en viering, omdat we eindelijk in 1863, dertig jaar later dan de Engelsen, de slavernij hebben afgeschaft." Dus ging ik rond 18.00 uur naar Café Mansro. Twee uur later stond ik weer buiten, diep ontroerd door de gastvrijheid van de mensen daar en weer die vergevingsgezindheid die je bij Afrikanen zo vaak vindt. Ook tijdens mijn bezoeken aan Afrika is de gastvrijheid altijd enorm, spreekt men niet over de jaren van vroeger en is er geen rancune. Sterker nog: men probeert het westen en Amerika na te bootsen in gebruiken, kledingstijl, etc.

Ondanks de vele signalen die in deze wereld maar voortduren over geweld, armoede, ongelijkheid, discriminatie en racisme, waren nu een dikke 80 mensen samen die het tegendeel willen laten zien. Compassie, begrip, erkenning en bovenal vergevingsgezind; dat waren de woorden die te horen waren. Mensen die bezig zijn met bewustwording om een betere samenleving te bevorderen. Met symbolen liet men zien hoe pijn en leed te overkomen, van een van de donkerste perioden van ons mens zijn. Het dehumaniseren van het één na grootste continent in de wereld begon ongeveer in 1800. Een beroemd ontdekkingsreiziger? Ja zeker, niet om zijn reizen, maar omdat deze de grondlegger is geweest van het huidige moderne racisme. Zijn naam: Richard Burton. Maar ook filosofen in die tijd, zoals Hegel en anderen, brachten een mensonterende gewaarwording van onze medemens. De laatste hadden nota bene in die tijd nooit, maar dan ook nooit, een Afrikaan gesproken of zelfs maar gezien!

Gelukkig heb ik het genoegen gehad om hen te ontmoeten in Café Mansro, en ook mijzelf te laten nadenken over wat gebeurd is en ook mijn vooroordelen uit de weg te ruimen. Wie is er niet als kind geïndoctrineerd over wat Afrikanen voor mensen waren? Als we al medelijden hadden, spaarden we zilverpapier. Op school is er nooit verteld wat voor een ongelooflijk rijk verleden het continent Afrika heeft gehad. Beschaving, hoogstaande cultuur ging niet van Noord naar Zuid maar juist omgekeerd. Ontkenning van vooral de witte "beschaving" zorgde er voor dat men naar harte lust kon gaan plunderen of er "beschaving" kon brengen via geloofsgroepen die op hun beurt het spirituele van de Afrikanen hebben uitgebuit. Lees hierover het boek Afrika, een groots continent van Basil Davidson. Het wordt tijd dat al op de lagere scholen de geschiedenis over Afrika wordt herzien en dat men, wat de Grieken allang wisten, herkend dat Afrika veel meer is dan dat wat er nu nog steeds over verondersteld wordt. Lees onderstaand boek, te vinden op internet. Ik wens jullie veel waardering voor een groots verleden.

Het belangrijkste van de avond was, zoals Frank zei: 'niet zozeer de schuldvraag, als wel de eigen identiteit, autonomie en vrijheid om daar over na te denken en toe te eigenen. En dan komt het! Om ook te zien wat we hebben aan de goede eigenschappen van de onderdrukkers of die ons overwonnen hadden.' Wauw! Op 1 juli wordt het grote slotfeest van de afschaffing van de slavernij gevierd. Dit wordt: 'Keti Koti' genoemd, dat letterlijk betekent: 'ketting snijden'.

Liefs, Jan

Katsongs



Verdriet

Als ik verdrietig ben
Voel ik het in mijn keel
Ik zit weer vol in mijn kop
Het was me allemaal te veel
Veel tranen veel zout de laatste
druppel Heerlijk huilen lucht me op
Ik neem de tijd om te bekomen
En zie het bos weer door de bomen

Katsongs © 2012

Eetcafe



1e van der Helststraat 80
Tel: 020-6750934

BOUMAN
MODE

Albert Cuypstraat 189-191
020-6623986

Café Mansro

Eerste Sweelinckstraat 13
Telefoon 664 45 54